

# NLB 23a

D'Almachtige is mijn herder en geleide,

Samenzang:

1. D'Almachtige is mijn herder en geleide,  
wat is er dat mij schort?  
Hij weidt mij als zijn schaap, in vette weide,  
waar gras noch groen verdort.  
Hij drenkt mijn ziel in koele bronnen en beke.  
Indien mijn geest verstrooi'  
en afdwaal' van de kudde en rechte streke,  
Hij brengt ze weer te kooi.

Melodie NLB 766

Tekst: NLB 23A

Koor:

Soprano  
2. Hij brengt mij op de heer-baan van zijn wet - ten en 't god-de - lij - ke recht, om

Alto  
2. Hij brengt mij op de heer-baan van zijn wet - ten en 't god-de - lij - ke recht, om

Tenor  
2. Hij brengt mij op de heer-baan van zijn wet - ten en 't god-de - lij - ke recht, om

Bass  
2. Hij brengt mij op de heer-baan van zijn wet - ten en 't god-de - lij - ke recht, om

6

S.  
zij - nen naam en eer in top te zet - ten door 't lof van zij - nen knecht. Al

A.  
zij - nen naam en eer in top te zet - ten door 't lof van zij - nen knecht. Al

T.  
zij - nen naam en eer in top te zet - ten door 't lof van zij - nen knecht. Al

B.  
zij - nen naam en eer in top te zet - ten door 't lof van zij - nen knecht. Al

11

S. zworf ik om in na - re en don - kre da - len, be - scha - duwd van de dood, nog

A. zworf ik om in na - re en don - kre da - len, be - scha - duwd van de dood, nog

T. zworf ik om in na - re en don - kre da - len, be - scha - duwd van de dood, nog

B. zworf ik om in na - re en don - kre da - len, be - scha - duwd van de dood, nog

16

S. vreest mijn hart geen on - ge - luk, noch kwa - len: Hij staat me bij in nood!

A. vreest mijn hart geen on - ge - luk, noch kwa - len: Hij staat me bij in nood!

T. vreest mijn hart geen on - ge - luk, noch kwa - len: Hij staat me bij in nood!

B. vreest mijn hart geen on - ge - luk, noch kwa - len: Hij staat me bij in nood!

Samenzang:

3. Ik mag me vast op zijnen staf verlaten  
en trouwe herdersstok.  
Hij dekt voor mij, ten schimp van die mij haten  
met onverzoebare wrok,  
een volle dis, gelaân met lekkernijen.  
Hij zalft mijn haar en hoofd  
met oliegeur, om 't aanschijn te verblijven  
door glans die druk verdooft.
4. Wat wordt aan mij een schone kelk gegeven  
vol wijns! God stort zijn hart  
genadig uit, ten beste van mijn leven,  
ten troost van alle smart.  
Ik zal Gods huis en zegenrijke tempel  
bewonen dag en nacht,  
en nimmermeer verlaten Arons drempel,  
maar sterven op mijn wacht!