

# 244 Nu is de dag ten einde

1 Nu is de dag ten einde, nu wil mijn hart zich wenden  
2 Ik bid U, o Al-goe-de, van-nacht mij te be-hoe-den,

tot U, zo groot en goed. Wil naar uw kind, o He-re,  
ik schuil weer aan uw hart. Be-zweer de bo-ze mach-ten

uw licht ge-laet toe-ke-ren, ver-licht mij, zet mijn ziel in gloed.  
en al-le dui-tere krach-ten; weer van mij wat mijn ziel ver-wart.

3 O dat Gij heel mijn leven  
met liefde blijft omgeven,  
dat Gij mij binnennoodt,  
dat het U nooit te vroeg is, –  
geef dat het mij genoeg is;  
Heer, uw nabijheid is mijn brood.

4 Aan 't eind der pelgrimsreize  
zal voor mijn oog verrijzen  
uw grote eeuwigheid.  
O eeuwigheid, gij schone,  
mijn hart wil in u wonen,  
het vindt geen thuis in deze tijd.

tekst Gerhard Tersteegen – 'Nun sich der Tag geendet'  
vertaling Ad den Besten

muziek Heinrich Isaak/Bartholomäus Gesius – 'O Welt, ich muss dich lassen'