

De liederen 721 en 722 worden als volgt gezongen.

-Koor 721: 1 (Unisono)

-Samenzang 722: 1

-Koor 721: 2 (vierstemmig)

-Samenzang 722: 2

-Koor 721: 3 (vierstemmig)

-Samenzang. 722: 3

LB:721 "Houd ons bijeen, God, rond uw woord"

1. Houd ons bijeen, God, rond uw woord,
houd tegen wie uw heil vermoordt,
nu Christus niet meer wordt geëerd
en men bestrijdt dat Hij regeert.



2. Kom, Chris-tus, toon uw wa - re kracht en breng uw lief-de aan de macht!
3. Blaas, Troos-ter, ons uw a - dem in, maak ons op aar-de eens - ge - zind.



Be-hoed uw kerk in haar ver-driet, dat zij U ze-gent in haar lied!
En gaan wij door de laat-ste poort, leid ons dan met uw le - vens - woord.

LB:722 "Uw stem, Heer, hebben wij gehoord"

1. Uw stem, Heer, heb - ben wij ge - hoord, het won - der van uw hei - lig woord,
 2. Ze - gen ons met ver - won - de - ring dat Hij het is, de vreem - de - ling,
 3. Hei - li - ge Geest, ont - steek het vuur, de lief - de van het eer - ste uur,

van Je - zus die uw beel - te - nis en die het hart der schrif - ten is.
 die met ons door de eeu - wen ging blijf bij ons met uw ze - ge - ning.
 maak uw ge - na - de in ons groot, een vreug - de ster - ker dan de dood.

Tekst: Jaap Zijlstra, vrij naar Martin Luther - "Erhalt uns Herr, bei deinem Wort".

Melodie: Wittenberg 1543 - "Erhalt uns Herr bei deinem Wort".

Zetting: Johann Hermann Schein.